

Ontmoeting met de Heer

Somber waren ze, de twee leerlingen van de Here Jezus op weg naar Emmaüs. Teleurgesteld in de hoop dat Jezus Israël zou bevrijden. Inmiddels was Hij een paar dagen geleden gekruisigd. Vrouwen hadden hen verteld over een engel die had gezegd dat Hij leefde, maar die boodschap had hen enkel verward. En nu vertrokken ze uit Jeruzalem. Maar dan, zo vertelt de evangelist in Lucas 24, komen ze op hun weg iemand tegen. Het is Jezus, maar ze herkennen Hem niet. Hij legt hen uit wat er in de Schrift staat over Hem. En tenslotte liggen ze samen aan bij de maaltijd, zoals ze waarschijnlijk talloze keren met hem hebben

gegeten. En dan, op het moment dat Hij het brood breekt, herkennen ze Hem: het is hun Meester, de opgestane Heer.

Wat had ik graag meegewandeld met deze leerlingen. Een ontmoeting met Jezus, inclusief een door Hem gegeven Bijbelstudie. Ik denk dat er in de wereldgeschiedenis weinig zulke boeiende Bijbelstudies zijn gegeven. En je ziet ook het effect dat deze ontmoeting had: van somberheid naar laaiend enthousiasme. Zoals de leerlingen het zelf zeggen: hun hart begon er van te branden.

Ik hoop en bid dat dit ook het effect mag zijn van al die prachtige activiteiten die studenten

organiseren in Nederland. Samen eten en luisteren naar een lezing tijdens een Passion Week, mag dat ook zo'n uitwerking hebben als deze ontmoeting na de eerste Passieweek?

Afgelopen jaar zien we dat er, ook na de coronaperiode, weer allerlei mooie activiteiten worden georganiseerd. Wij zijn blij dat we volop geld uitgeven. Maar uiteindelijk is het enige wat levens kan veranderen een ontmoeting met de opgestane Heer en daar neemt Hij zelf het initiatief voor. We bidden dat de harten van studenten voor Hem mogen gaan branden. Bid je mee?

- Jeroen Troost



Terugblik kerstkaartenactie

Afgelopen winter hebben we met Ichthus Plus een succesvolle kerstkaartenactie mogen houden. We hebben een missionaire kerstkaart ontworpen en laten drukken. Verenigingen konden deze op onze kosten bij ons bestellen. In totaal zijn er 15 verenigingen geweest die bij elkaar 1840 kerstkaarten besteld hebben.

We kijken dankbaar terug op dit mooie aantal kaarten dat afgenomen en verspreid is en zijn van plan in de toekomst vaker dit soort acties te faciliteren.

- Laurens van der Velde



Een actie uitgelicht: Internationale Alphacursus in Rotterdam



Vanuit de internationale tak van IFES in samenwerking met een lokale internationale christelijke gemeenschap en Navigators kwam er een eind vorig jaar een mooie

aanvraag bij ons binnen: Een Student-Alpha gericht op internationale studenten. Deze aanvraag hebben we van harte gehonoreerd. Een de groep bestaat uit ongeveer 15 studenten afkomstig uit verschillende landen zoals Kenia, India, Iran en Litouwen.

De gastvrije maaltijd wordt erg gewaardeerd en er ontstaan mooie gesprekken over de Bijbel, Jezus en geloof. We zijn dankbaar dit te mogen ondersteunen.

- Froukje van Lieshout

Financiële update



Het boekjaar 2022 is afgesloten en afgelopen vergadering hebben we ernaar terug mogen kijken. De jaarrekening zal, zoals altijd, te vinden zijn op de website. We mogen terugkijken op een jaar waarin er weer veel aanvragen zijn binnengekomen en ook best wat subsidies betaald zijn. We hebben 11 activiteiten mogen

ondersteunen vorig jaar en hebben daarbij meer dan 2000 euro aan subsidies verstrekt. Een redelijke verhoging ten opzichte van het voorgaande jaar, wat een positieve verandering is. Het is mooi om te zien dat studentenverenigingen na de coronaperiode weer actief bezig zijn met evangelisatie en het organiseren van mooie activiteiten. Er zijn dit jaar ook al best wat

subsidieverzoeken binnengekomen dus het lijkt er op dat de trend zich doorzet. Maar er is niet alleen geld uitgegeven, we hebben meer dan 1000 euro aan giften ontvangen afgelopen jaar. We zijn dankbaar voor alle donateurs die ons blijven ondersteunen zodat we dit kunnen blijven doen.

- David Smits

Afscheid Jeroen Troost



Afgelopen vijf jaar heb ik betrokken mogen zijn bij Ichthus Plus. Eigenlijk net zolang als dat ik zelf lid ben geweest van een Ichthusvereniging, zo besef ik nu. Ik vond het gaaf om via Ichthus Plus nog zijdelings betrokken te zijn bij het

reilen en zeilen van studentenverenigingen en om uitvoering te geven aan de missie van Ichthus Plus. Inmiddels is het tijd om het stokje weer over te dragen, aan mensen die iets dichterbij het studentenleven staan dan ik. Ik wil afsluiten door

vooral u en jou heel erg te bedanken. Trouwe donateurs die blijven geven. Verenigingen die ons blijven benaderen met aanvragen. Ik vind het heel tof dat jullie hart zo klopt voor evangelisatie door studenten en dat op deze manier handen en voeten geven. Blijf dat vooral doen!

ichthus plus

In contact komen met donateurs

Als Ichthus Plus bestuurders zijn we erg dankbaar voor alle trouwe donateurs die ons op vaste tijden een gift geven.

Van vele van jullie hebben we mail en postadressen en we proberen jullie

om de zoveel tijd een update te geven van hoe het Ichthus Plus gaat.

Omgekeerd weten we niet veel over jullie, maar we zijn wel erg nieuwsgierig naar onze donateurs.

Waarom geven jullie en hoe zijn jullie

ooit bekend geraakt met Ichthus Plus?

Vind je het leuk om hier een keer met ons over in gesprek te gaan, stuur ons dan een bericht!

We zijn benieuwd.

Stichting Ichthus Plus + p.a. Laurens van der Velde + Talmaweg 130 + 2992 AK Barendrecht

ichthusplus@gmail.com + www.ichthusplus.nl + 06 20 46 90 93 (Laurens)

